

# Sammanfattning på svenska av Colombias president Gustavo Petro Urregos tal på FBA den 14 juni 2024

Talet ägde rum vid evenemanget Transformando vidas – Seguridad Humana y Paz Total en Colombia som ägde rum 14 juni 2024 i Sverigesalen på Försvarshögskolan. Se inspelning av talet här: <https://youtu.be/bJLQIFx5puk>

## Sammanfattning

I sitt tal till publiken, som inkluderar dignitärer från Sverige och Colombia, samt representanter för olika organisationer, belyser Colombias president Gustavo Petro de komplexa utmaningar och möjligheter som landet står inför när det gäller att uppnå fred och utveckling.

Petro inleder med att hälsa särskilt till de närvarande dignitärerna, inklusive FBA:s GD Per Olson Fridh, Sidas GD Jakob Granit och Försvarshögskolans rektor Robert Egnell, samt att tacka de colombianer som representerar sitt land i Sverige. Han påminner om de många colombianer som tvingats i exil och hur Sverige varit en fristad för dem, vilket har bidragit till en bredare global förståelse och perspektiv för colombianska politiker och aktivister.

Presidenten reflekterar över sin egen erfarenhet i exil i Sverige för trettio år sedan. Han beskriver hur han och andra exilcolombianer levde under svåra förhållanden, sov på golvet i små lägenheter, men fann tröst och styrka i att tala med andra i politisk exil. Han nämner specifikt sitt möte med de colombianska bönderna bröderna Rivera, som hade flytt till Sverige efter att ha blivit falskt anklagade för kidnappning. Dessa möten, menar Petro, gav honom en djupare förståelse för de globala dimensionerna av Colombias konflikter.

Petro diskuterar skillnaderna mellan Sverige och Colombia, särskilt hur Sverige lyckats skapa ett jämställt och välmående samhälle genom sociala avtal mellan arbetare och arbetsgivare. Han beskriver hur detta skiljer sig från Colombias situation där produktivitet och rikedom ofta har skapats genom exploatering och våld. Han lyfter fram exemplet med hur svenska företag, som Ericsson och AstraZeneca, bidragit till landets välstånd genom samarbete och inkludering, och kontrasterar detta med Colombias historia av social utestängning och våld.

Presidenten belyser även den historiska kontexten i Colombia, inklusive arvet från kolonialismen med dess feodala och slavbaserade strukturer, som har skapat djup social ojämlikhet. Han jämför detta med Sveriges historia, där vikingarna skapade en kultur av jämlikhet genom att dela på resurser som fiskefångster. Petro ser en parallell i

Colombias ursprungsbefolkningar och frigjorda slavar som också hade system för att dela resurser, men som undertrycktes av koloniala makter.

Petro tar upp de tre stora våldsfaserna i Colombias moderna historia: den liberala-konservativa våldet efter andra världskriget, den socialistiska gerillainsurgensen och den nuvarande fasen av våld kopplat till illegala ekonomier, särskilt narkotikahandeln. Han beskriver hur våldet har minskat i intensitet men blivit mer lokaliserat. Ett exempel är hur Medellín, en gång en av världens mest våldsamma städer, nu har förbättrats avsevärt, medan våldet har flyttat till andra regioner.

En central del av Petros tal handlar om behovet av en omfattande social och ekonomisk omvandling i Colombia. Han framhåller vikten av att decentralisera statliga investeringar för att inkludera de mest försummade regionerna och befolkningsgrupperna, såsom ursprungsbefolkningar och afrocolombianer. Han lyfter fram hur dessa grupper, på grund av historisk och pågående marginalisering, har hamnat i ekonomiskt utsatta situationer och ofta blivit involverade i illegala ekonomier.

Petro avslutar med en uppmaning till Sverige att fortsätta stödja Colombia i dess strävan efter fred och rättvisa. Han ber om hjälp att utveckla regioner genom att dra nytta av Sveriges erfarenheter inom hållbar utveckling, skogsbruk och fiske. Han betonar vikten av att arbeta tillsammans med lokalsamhällen och respektera deras unika kulturer och behov för att uppnå verklig och hållbar utveckling.